

# **II world meeting of associations in Santiago de Compostela**

**October, 19-22 -2023**



# Dutch Association of Saint James Nederlands Genootschap van Sint Jacob



**Peter Hesseling - President**



# Dutch Association

- Founded 1986
- Office Utrecht
- Website [www.santiago.nl](http://www.santiago.nl)
- E-mail [info@santiago.nl](mailto:info@santiago.nl)
- Members 16.000 and still growing
- Board members 9
- Regional groups 16
- Working groups 17
- Volunteers 400





# NEDERLAND



Schaal 1:250.000 0 km 30 km 60 km

# Our board





# What made us de largest St James organization in the world?

- Balanced scope of activities
- Regional organization
- Excellent website
- Professional magazines (on paper and digital)
- Pilgrimage is hot; need for reflection

More members means more funds, more volunteers, more initiatives

It is a healthy association





# The three stages of pilgrimage

1. Pre-pilgrimage, such as information and preparation
2. Pilgrimage itself: albergues, route signs
3. Post-pilgrimage: meetings, mini camino's for walkers and bicyclists, lectures, cafes



# Making inquiries for starting pilgrims

- Three information centres
- Up-to-date website with a huge amount of information and webshop
- Facebook page together with the Flamish Association
- Café St. Jacques



# Information centers



# Information center Utrecht



# website



# Website

Santiago

Hallo Peter Hesseling



routes. Je kunt dan de wandelgids gebruiken voor de informatie en deze gps-track om te navigeren.

Op de interactieve kaart links zie je deze wegen voor fietsers in Nederland. Je kunt tot op straatniveau inzoomen. Als je precies op een route klikt zie je de naam en de lengte van die route, hieronder vind je de download ervan.

Jacobsweg Amstelredam Versiedatum 20210118	<a href="#">KML</a>	<a href="#">GPX</a>
Jacobsweg Nieuwemeghen Versiedatum 20210118	<a href="#">KML</a>	<a href="#">GPX</a>
Jacobsweg Amsvorde Versiedatum 20210118	<a href="#">KML</a>	<a href="#">GPX</a>
Jacobsweg Die Haghe Versiedatum 20210118	<a href="#">KML</a>	<a href="#">GPX</a>
Jacobsweg Audenzeel Versiedatum 20210118	<a href="#">KML</a>	<a href="#">GPX</a>
Jacobsweg Thuredrecht Versiedatum 20210118	<a href="#">KML</a>	<a href="#">GPX</a>

## Downloads fietsroutes Clemens Sweerman

De werkgroep Jacobike van het NGSJ houdt in samenwerking met Wobien Doyer en stichting Europafietsers de tracks van Clemens Sweerman actueel en plaatst de meest actuele versie op de



# Webshop

- Excellent webshop to support pilgrims
- More than 100 items: books, gadgets, credential
- Not for profit



# Facebook group, together with the Flemish Association



Facebook interface showing a post from Karel De Vriendt dated 23 mei 2021. The post has 19 likes and 1 comment. The comment from Ben ten Buren asks: 'ik loop vanaf donderdag de Camino Ingles en Finisterre. Hoe is het met de overnachtingen onderweg?'. The interface includes icons for search, share, and other social media functions.







Daniëlle Gra

1 september om 13:16 · 🌐



Vanmorgen, na de zegen, gestart in Vézelay. Dit was een mooi begin van mijn pelgrimstocht naar Saint Jean Pied de Port. Tips voor overnachtingsplekjes zijn van harte welkom



👍❤️ 38

17 opmerkingen



# Café St Jacques





# The three stages of pilgrimage

1. Pre-pilgrimage, such as information and preparation
2. Pilgrimage itself: albergues, route signs
3. Post-pilgrimage: meetings, mini camino's for walkers and bicyclists, lectures, cafes



# Albergues

- We don't own albergues
- We assist in running the albergue in Roncesvalles
- We train hospitalero's (2 days)
- We organize workshops how to find an albergue to hospitalize and give support in finding one



# Albergue in Roncesvalles





# Hospitaleros in Roncesvalles

- 20 years of assisting the Collegiata
- 50.000 pilgrims per year
- Teams of 6-8 hospitaleros every 2 weeks; scheduling is an annual puzzle
- Warm welcome and help to pilgrims
- Reception support
- Do the laundry for the pilgrims
- Clean the rooms and preparing the beds for the next pilgrims





# Hosvol course



# Hosvol course

- 3 day course
- In a Eco lodge
- Preparing hospitaleros for their job
- Role-playing games
- Spiritual walk
- Collaboration tips
- How to find an albergue for hospitaleros
- Official certificate and badge for attending the course



# The Living Room

- The Living Room started 10 years ago
- Located on the first floor in the Pilgrims Office in SdC
- 2 volunteers every 2 weeks
- In total 45 volunteers for one season
- Task: listen and serve coffee; mental support for the arriving pilgrim







# Signposting

- Several pilgrim routes in The Netherland
- We have signposted the two main routes





# The three stages of pilgrimage

1. Pre-pilgrimage, such as information and preparation
2. Pilgrimage itself: albergues, route signs
3. Post-pilgrimage: meetings, mini camino's for walkers and bicyclists, lectures, cafes





# El Orfeón Jacobeo

Pilgrims Choir

40 singers

Director: Sebastian Holz



# Magazines

## Jacobsstaf

- 4 x per year
- Edition: 16.000
- Mix of articles in-depth and superficial



# Vicarie pro Vita Nova

Naar Santiago voor een nog ongeboren kleinkind

Arnoud Krever en zijn vrouw liepen traditiegetrouw hun camino *Vicarie pro* - plaatsvervangend voor. Het komt erop neer dat je mag lopen (of fietsen) voor iemand die dat niet zelf kan. Overleden, te oud, invalide, een ernstige ziekte, te jong, zijn geldige redenen. De looper moet wel een relatie hebben met de persoon voor wie gelopen wordt. In de ogen van de Katholieke Kerk is die persoon dan de pelgrim. En voor wie zijn de spirituele of hemelse voordelen? Dat laat zich raden.

Op 1 oktober 2019 stapten mijn vrouw Annet en ik welgemoed en in blakende conditie Santiago binnen. We kwamen van Tui aan de Camino Portugués. Omdat de aankomsttijd van drie uur in de middag te laat was om in het Pelgrimsbureau nog een volgnummer te krijgen voor een *compostela*, mochten we de volgende dag terugkomen. In de tussentijd kregen we een nieuw idee. We hadden nog dagen over, laten we nog een camino lopen. Een korte, maar een die lang genoeg is om een *compostela* te kunnen krijgen: van Ourense over de Camino Sanabrés. Prima, maar voor wie? Ik stelde voor mijn zevenentwintigste camino maar eens voor mezelf te lopen. 'Daar komt niets van in', besliste Annet. 'Je zoon Arne en zijn vriendin Alexandra verwachten een kind. Jij moet voor je kleinkind lopen!' Daar viel niets tegen in te brengen.

**ONMOGELIJK**

De volgende dag bestudeerde een jonge vrouw van ongeveer veertig jaar mijn pelgrimspas. Het krijgen van het *compostela* Vicarie pro voor een vriendin van 73 met een gebroken heup, ging zonder problemen. Zijn er speciale regels voor ongeboren kinderen? Dit was het moment om de vraag te stellen. Het antwoord was onverwacht. 'Is het een jongetje of een meisje?' vroeg de mevrouw achter het bureau. 'Dat weten we niet. De ouders willen het niet van tevoren weten. Pas na de geboorte.' 'Welke naam krijgt het?' vroeg de mevrouw. 'Dat weten de ouders nog niet. Dat hangt er vanaf of het een jongetje is of een meisje.' Een ogenblik is het stil. 'Dan kan je niet voor het ongeboren kind lopen. We moeten een naam hebben.'

'Het kan toch niet zo zijn dat voor ongeboren kinderen met een naam wel gelopen kan worden en voor ongeboren kinderen zonder naam niet? De Kerk stelt zich toch altijd zo beschermend op voor het ongeboren leven. Ik kan me niet voorstellen dat dit echt de regel is.' De vrouw trok een strak gezicht. 'Ik zal het hierachter vragen. Ik ben over een paar minuten terug.' Het 'hierachter' is een kamer waar een priester is voor het bespreken van de moeilijke gevallen. Het nadenken duurde niet lang, de vrouw was zo terug. 'Nee, het kan niet. We hebben een naam nodig om op de *compostela* te schrijven.' Hier tegenin gaan had duidelijk geen zin. We dropen af.

**VERZIN EEN LIST**

Op de eerste verdieping van het Pelgrimsbureau is de huiskamer van ons Genootschap van Sint Jacob. Daar kunnen pelgrims terecht voor koffie, gezelligheid, een luisterend oor en praktische informatie. We werden ontvangen door een echtpaar. Zij hoorden ons verhaal aan en dachten met ons mee. De man kwam met een suggestie: 'Je zou het kind Vita Nova kunnen noemen. Latijn voor Nieuw Leven.'

Dat leek ons een mooi idee. In de nieuwe pelgrimspas schreef ik: Vicarie pro, Vita Nova Krever Mether. Ook maar gelijk de twee achternamen van de ouders erbij, dat zijn ze in Spanje gewend. Wie weet werkt deze truc.

Op de tweede dag na vertrek uit Ourense kwamen we langs het Monasterio de Oseira. Aan de monnik

die onze pelgrimspas stempelde vertelden we wat ons in het Pelgrimsbureau was gebeurd. De reactie van de monnik was helder. 'Zo mag de Kerk niet reageren. Natuurlijk mag je voor je ongeboren kleinkind lopen! Wat doet de naam er toe. Vita Nova is prima!' Om dat kracht bij te zetten zette hij het stempel van het klooster onder de naam Vita Nova en schreef erbij de *acuerdo*. Daarbij zijn handtekening en de initialen van zijn orde. Mool, dacht ik. Dat wordt straks Kerk tegen Kerk.

**NIEUW LEVEN**

Vijf dagen later staan we weer in het Pelgrimsbureau. Gelukkig is de vrouw die me helpt een andere dan die van een week geleden. Ze is jong en een beetje onervaren, want ze begint met het invullen van een afstandsverklaring. Die kost geld en dat had ze dus eerst moeten vragen. Ik wijs haar op de vergissing en zeg er meteen bij dat het wel goed is. Daarna dicteer ik haar Vicarie pro Vita Nova Krever Mether en wijs aan waar ze dat moet opschrijven. Ze volgt mijn aanwijzingen op zonder commentaar of discussie. Hetzelfde gebeurt bij het uitschrijven van de *compostela*. Onze missie is geslaagd! 🍀

**Naschrift**

Achteraf heb ik het idee dat de werving in het Pelgrimsbureau misschien werd ingegeven door onbekendheid met de situatie. Was er geen instructie voor? De 19 november 2019 werd Joakim Arnoud Michael Krever geboren. Joakim is gezond en ontwikkelt zich voorspoedig.



Ontvangst in het Monasterio de Oseira.



# Ultreia

- Digital
- 12 x per year
- Edition: 16.000
- Short stories, announcements

## Ultreia 129 augustus 2022



Home » Ultrera » Ultrera 129 augustus 2022

### IN DEZE ULTREIA:

01. [Nog enkele plaatsen vrij voor excursie Conques-Rocamadour](#)
02. Dringend hulp gevraagd ...
03. Oproep: help een ander met jouw camino-ervaring
04. Twintig jaar samenwerking met het Colegiata van Roncesvalles
05. Boek lenen? Dat kan!
06. Nieuwsbrief Jacobike
07. ILFU-Literatuurfestival
08. Expositie: Voetstappen
09. Concert als een pelgrimstocht
10. Camino fietsen met GPS, ideaal ... of niet?
11. Concert E Ultrera!
12. Jacobs ladder
13. Caminowegwijspaal
14. Leestip: 'De camino' van Anya Niewierr
15. Nieuwe podcasts
16. Wie o wie?
17. Oproep: pelgrimeren in Palestina
18. Colofon

Van de redactie

Wat maakt de camino zo mooi en bijzonder? In bijna elk antwoord komt het begrip 'aandacht' voor. Aandacht voor alle kleine dingen van alledag, maar bovenal de aandacht voor de ander en de aandacht van de ander. Aandacht die stimuleert tot een mate van openheid die je achteraf vaak verbaast. Het ging vanzelf ...

Waarom is dit iets wat specifiek bij de camino lijkt te horen? We hebben immers allemaal het vermogen om een willekeurige ander oprechte aandacht te geven? Afgelopen maart mocht ik dat nog eens heel indrukwekkend ervaren tijdens de workshop die de werkgroep Aandacht en Spiritualiteit verzorgde tijdens de voorjaarsbijeenkomst.

Die ervaring was nieuw, mijn ervaring met aandacht geven niet. Nooit ben ik vergeten wat een piepjonge, buitengewoon succesvolle ondernemster mij toevertrouwde als het geheim van haar succes. 'Ik wil graag aandacht en als je aandacht geeft, krijg je vanzelf aandacht terug.'

Niet veel later las ik een artikel over hoe belangrijk het is om elkaar te groeten. De kern van het betoog: als ik jou groet en jij groet terug, betekent dit dat jij mij ziet en daarmee vergroot jij mijn gevoel van veiligheid. Is het zo simpel? Misschien wel, getuige het verhaal van een vrouw die in de toenmalige DDR werd afgevoerd na een ontsnappingspoging. Het feit dat iemand van een afstand naar haar wuifde, gaf haar het gevoel: er is iemand daarbuiten die weet dat ik besta.

Vaak lees ik in pelgrimsverhalen dat het zo mooi is dat je op de camino overal wordt gegroet. En dat dit in Nederland niet zo is. Hoezo? Begin er gewoon zelf mee. Als het voor sommige passanten even wennen is, gaat dat ongemak vanzelf over. En het is zo geweldig leuk om gezichten te zien opengaan, mensen te zien opkijken van hun scherpje, vaak met een verbaasde glimlach.

Met een vrolijke groet!

Francine van den Bergh



# Jacobike

- Working group for cycling pilgrims
- Organizing Bicycle tours along Dutch Pilgrim routes
- Maintaining the pilgrims guides for cyclists
- Newsletter



# Jacobike



# Jacobike



- From Haarlem to Santiago de Compostela
- 3 guides for cyclists
- Maps, route descriptions, information



# Pilgrimage for kids

Sept 2022 – August 2023

- 37 schools
- 968 kids 10-12 years
- 459 kids 13-14 years
- 169 volunteers
- Short walk in the neighbourhood





# Santiago Students

- New group
- Young people 20-30 years
- Organizing walks, meetings, café St Jacques
- Focus on students



# 2 general assemblies per year

## **March** meeting:

- centrally in our country
- 300-400 attendees
- Workshops, walks, lectures, performance of our choir, information market
- above all: meeting each other

## **November** meeting:

- Organized by one of our chapters
- 600-800 attendees
- Workshops, walks, lectures, performances



# General meetings

In March: report of activities and financial results of the former year

In November: plans and budgets for the coming year



# Regional activities

- 16 chapters
- 500 – 1300 members per chapter
- Each chapter has an organizing committee
- Activities: walks, lectures, bicycle tours, Café St Jacques, workshops
- newsletters



## Story writing competition

- Pilgrims could send in their pilgrim story
- A jury judged the stories
- 143 subscriptions
- The winner received a prize, her story was published in our magazine and she read out her story during the general meeting
- An e-book has been published with the 19 best stories



# Attention and spirituality

- Spirituality is the most common reason for pilgrimage
- A very active working group
- The working group organizes spiritual sessions for general meetings and meetings of chapters
- Publish articles on spirituality in our magazines



# Camino Academy

- Partnership of our association with university and museums
- Scientific approach of pilgrimage
- Festival on early pilgrims music
- Festival on contemporary music
- Film festival (3x)
- Series of lectures on various topics, such as history, religion, reinventing pilgrimage



# Festival early pilgrims music

Pandora & Ultreya





# Library and reading groups

- Library with pilgrim books and videos
- Reading groups



# Challenges for the future 1

- Increasing need for spirituality
- Establishing a support fund for pilgrims with physical or mental problems
- Adapting and accepting the new demands and habits of the modern pilgrim



# Challenges for the future 2

- How to deal with tourist pilgrims
- more attention to the fundamental values of pilgrimage ??





# Mission accomplished?



**Thank you very much  
for listening to me**

